

## De Miljoenennota 2016: heel positief, maar missen we niet iets?

Terwijl de regering vol trots de Miljoenennota presenteert als een 'feestbegroting', weten we niet hoe we met asielzoekers en vluchtelingen moeten omgaan, negeren we het rapport van de ombudsman, blijft de arbeidsmarkt op slot, kortom: gaan we voorbij aan de grote vraagstukken van dit moment.

Hoe is dit mogelijk? Jesse Klaver heeft een punt door het huidige taalgebruik in de politiek te omschrijven als 'economisme'. De dominantie van het economisch denken, het denken in termen van euro's beter gezegd, is een feit.

Deze regering zet al haar daadkracht in op het managen van deelvraagstukken. Dat is een logisch gevolg van de uitruiltactiek waarvoor men gekozen heeft. Als je uitruilt, heb je per definitie maar een stukje van de taart gekregen waar je verantwoordelijk voor bent.

Terwijl deze tijd van grote, paradoxale vraagstukken juist vraagt om doordinking van de complexiteit. Het vermogen om energie aan te wenden om tot nieuwe inzichten te komen, andere werkvormen, andere manier van kijken, andere besluitvorming. Dat nieuwe perspectief creëert verbinding, de weg daar naar toe is cruciaal.

Tijd voor verandering, tijd voor waardegedreven politiek. Geen politiek die een dynamiek creëert van desintegratie, bureaucratisering en vervreemding, maar politiek die verbinding aanbrengt door nieuwe allianties aan te gaan, en te komen tot nieuwe, andere oplossingen.

Dat vraagt moedige mensen, die - de analyse voorbij - de moed hebben om ervoor te gaan!

***'If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. We need not wait to see what others do' Ghandi***

Wie durft?

Reacties worden op prijs gesteld!



@mluyer 0653783868